

Vinden wie zoekt

De spanning tussen 'behouden' en 'vernieuwen' heeft onze Kerk vaak in haar greep. De ene raakt erdoor verlamt, de ander wilt krampachtig vasthouden en nog een ander probeert gewoon een hele nieuwe weg in te slaan. Met respect voor traditie, maar ook met oog voor de hedendaagse context. Het Brugse YOT is daarvan een voorbeeld. We gingen met hen in gesprek.

RUBEN BOON & CATHERINE DE RYCK

YOT noemt zichzelf een labo voor levensbeschouwing. De groep is verbonden aan de Heilige Magdalenakerk van Brugge en zoekt naar nieuwe manieren van Kerk-zijn en gemeenschap vormen.

Vanwaar komt de naam YOT?

Met YOT verwijzen we naar een klein Hebreeuws letterteken. Het is misschien wel de kleinste letter, maar natuurlijk heb je ook die nodig om een woord te vormen. YOT wil ook een steentje bijdragen, hoe klein onze groep ook is. We willen vooral zorgen voor beweging in het domein van de zingeving en spiritualiteit. De Magdalenakerk is daarvoor de geknipte plaats.

“We willen mensen in de kerk iets geven om te doen.”

Hoe doen jullie dat?

We willen mensen in de kerk iets geven om te doen. Niet zomaar zitten, zwijgen, luisteren of kijken. Het is toch niet zomaar dat de



In de Brugse Magdalenakerk kunnen jong en oud schommelen. © YOT

Bijbel bulkt van symbolen en rituelen. Iets doen en laten gebeuren, dat spreekt mensen aan. Daarom kun je bij een bezoek aan de Magdalenakerk iets doen: over water lopen, je diepste wens op een gekleurd vliegertje de wereld insturen, of schommelen. Want je kent zeker de grote schommel die in het midden van het kerkship hangt.

Spreekt dat mensen aan?

De ervaring die we mensen aanbieden, heeft een zeer grote aantrekkingskracht! Bovendien spreken we zo alle mensen aan, op een erg laagdrempelige manier. Een toerist, een student, een overtuigde kerkganger ... Iedereen vindt bij ons iets wat hem of haar aanspreekt. We zijn ervan overtuigd dat iedereen zo iets van ons christelijke geheim kan ontdekken.

Krijg je geen weerstand?

Ons reactieboek staat vol met honderden positieve commentaren uit de hele wereld! Mensen vinden hier een stukje hemel.

“Iedereen moet iets van ons christelijke geheim kunnen ontdekken.”

Ze herademen. Ze krijgen het gevoel dat ze toch bij de Kerk kunnen horen. Maar natuurlijk krijgen we soms ook boze reacties. Of sommige mensen missen het klassieke sacrale. Dat vind je zeker terug tijdens de dopen of uitvaartdiensten die we ook hebben. Maar we durven ook een minder klassieke taal te gebruiken, zodat meer mensen zich aangesproken weten. Wij vinden de zoekende mensen. x