

Een kruis

Niet meer als één geheel

Maar uiteengevallen

In vier stukken

- een gebroken geheel -

Hierop rust

een glazen vlak

in twee delen

- een broos en kwetsbaar lichaam -

Op het glazen vlak

Palmtakken

Een doornen kroon

Bloemen vol van Pasen

- een lichaam getekend door

lijden,

dood,

maar vooral door hoop...-

Zo gezien en vormgegeven door de studenten van 6 BSO Publiciteitsgrafiek van het T.I.H.F samen met Marjan Michielsen, leerkracht godsdienst.

een samenwerking tussen
yot en de kunstrichtingen van het technisch instituut H.Familie uit Brugge.