



OPSTAND IN DE CATACOMBE

Wie *catacomben* hoort, denkt aan lange ondergrondse gangen in turfsteen uitgegraven met links en rechts langwerpige nissen, waar de doden in Rome begraven werden. Het waren openbare begraafplaatsen en geen schuilplaatsen voor vervolgte christenen. Dit laatste is romantiek!

Veel catacomben in Rome zijn vrij te bezoeken. Vorige eeuw is echter een onderaardse begraafplaats ontdekt, waarvan het belang omwille van de goed bewaarde fresco's niet te onderschatten is. De grafkamers zijn echter zo eng dat een bezoek voor het massatoerisme uitgesloten is.

Daarom deze fototentoonstelling. De catacombe van de *Via Latina* wordt **de sixtijnse kapel van de Oudheid** genoemd.



Thematisch hebben de kunstenaars hun geloof in de opstanding uitgedrukt door de keuze van bijbelverhalen uit het Eerste Testament.

- Het verhaal van JONA in drie episodes: Jona overboord gegooid, uitgespuwd uit het zeemonster na drie dagen, onder het loofhutje wachtend op de vernietiging van Nineve.
- Het verhaal van SIMSON, de rechter. Zijn gevecht met de leeuw, de bijenzwerm in het karkas, de poorten van de stad weggesleept.
- Het verhaal van MOZES, gered in een rieten mandje. Hij doet zijn sandalen uit, slaat water uit de rots.

Verder afzonderlijke taferelen over , Noach uit de ark, Jacob en de ladder, Jozef en zijn dromen...

Een aantal taferelen zijn ontleend aan het Tweede Testament: Jezus en de samaritaanse aan de bron, de opwekking van Lazarus, het laatste avondmaal, de Emmaüsgangers.

Merkwaardig hoe in de derde en vierde eeuw het **opstandingsgeloof** zo duidelijk aanwezig is bij de eerste christenen. In de tijd van Allerheiligen en Allerzielen is een bezoek, privé of in groep, van de 'Brugse catacombe' een uitzonderlijke manier om ook onze doden te herdenken. Een aanrader ook voor bezinnings- en catachesegroepen.

WAT sfeervolle fototentoonstelling van fresco's uit de Romeinse catacombe Via Latina.

WAAR zijruimtes in de Magdalenakerk, Schaarstraat Brugge.

WANNEER

- In de **herfstvakantie**: van zaterdag 29 oktober tot zondag 6 november 2011, van 14 tot 18 uur. Op 31 oktober en op 2, 3 en 4 november tussen 10 en 12 uur, door aan te bellen in het YOT secretariaat, Stalijzerstraat 19 (pleintje bij de kerk).
- In de **kerstvakantie**: van maandag 26 december 2011 tot zondag 8 januari 2012, van 14 tot 18 uur.
- Op **afspraak** in de periode 2 november tot 8 januari. Neem daarvoor contact op met Patrick Perquy via perquy@live.be of telefonisch elke werkdag tussen 10-12u het YOT secretariaat, Stalijzerstraat 19 te Brugge, T 050 33 68 18. Of meld je gewoon aan bij het secretariaat voor een bezoek op werkdagen tussen 10-12u.

MEER INFO www.yot.be

'Opstand in de Catacombe' is een initiatief van YOT vzw en journalist Marc Roseeuw.