



HET BABEL ATELIER

NEGEN MISVERSTANDEN OVER DE BIJBEL

SITUERING

De Bijbel behoort tot de meest invloedrijke en verspreide boeken van de menselijke beschaving. Misschien is het ook daarom dat er zoveel misverstanden en clichés over bestaan.

In het Babelatelier leggen we de Bijbel onder de loep van hedendaagse, kritische inzichten. We lezen teksten die de misverstanden lijken te bevestigen en komen tot verrassende inzichten. Het atelier is een plek waar we ons denken, voelen en doen samenleggen.

Het Babelatelier is een initiatief van YOT vzw, i.s.m. Vormingplus regio Brugge, Bijbelhuis Zevenkerken, pastorale eenheid Sint-Donatianus Brugge en Motief vzw.

DOELGROEP

Iedereen die meer wil weten over de Bijbel en die zijn eigen denken wil doorbreken en verruimen. Voorkennis of een of andere vorm van geloof is zeker geen vereiste.

VERLOOP

Er wordt telkens een voorzet gegeven met een inbreng van een inleider én een tekstfragment. We gaan daarrond met elkaar in gesprek.

PRAKTISCH

- Maandelijksse bijeenkomst op maandagavonden vanaf oktober tot juni, van 20 tot 22 uur
- In de Nieuwe Pastorie, Stalijzerstraat 19, 8000 Brugge
- Bijdrage: 8 euro. 4 euro voor wie krap bij kas zit. Wie intekent voor alle sessies betaalt 64 euro (of 32 euro). Betaling cash ter plaatse.
- Intekenen kan voor elke sessie apart. Elke avond staat op zichzelf. Inschrijven is wenselijk.
- Voor meer info kan je terecht bij Elisha Tas: 050 73 31 77 of via info@yot.be

INLEIDERS

Jean Bastiaens (1957) is diaken in het bisdom Antwerpen, maar momenteel werkzaam als directeur van de Bijbeldienst Bisdom Brugge & Bijbelhuis Zevenkerken. Hij is nieuwtestamenticus en doctoreerde op een proefschrift over interpretaties van Jesaja 53 in het Nieuwe Testament. Hij geeft les aan het Grootseminarie van Brugge.

Kathleen Boedt (1957) studeerde godsdienstwetenschappen. Zij leidt sedert 1980 godsdienstleerkrachten secundair onderwijs op aan de Katholieke Hogeschool Vives Brugge waar ze docente is van het vak katholieke godsdienst en van het keuzevak levenscompetenties.

Koen Dekorte (1965) is sinds 2002 coördinator van YOT. Hij studeerde maatschappelijk werk, filosofie en godsdienst. Aan de Katholieke Hogeschool Vives doceert hij levensbeschouwelijke vakken en beeldeducatie in de lerarenopleiding.

Patrick Perquy (1942) is priester van het bisdom Brugge en YOT-medewerker. Hij studeerde Romaanse filologie en theologie en heeft een actieve loopbaan in het onderwijs doorlopen. Al jaren is hij op zoek naar een nieuwe liturgie, nu als één van de voorgangers in De Lier, een vernieuwend liturgisch initiatief.

DE NEGEN MISVERSTANDEN

1. 5 oktober 2015 - De Bijbel is het woord van God

Inleider: Patrick Perquy

In de Bijbel betekent het woord vooral een gesproken woord, een mondelinge overlevering. Nu ligt voor ons echter een boek, eigenlijk een bibliotheek van samen uitgegeven boeken. Die boeken zijn neergeschreven over de duur van tien eeuwen (1000 voor Christus tot 100 na Christus) door mensen. We plaatsen de eerste hoofdstukken van de Bijbel, Genesis 1-11, op die tijdsband. Welke rol heeft het geloof in God daarbij gespeeld?

2. 9 november 2015 - De Bijbel is een religieus boek

Inleiding: Koen Dekorte

Elke religieuze traditie steunt op een boek, maar het typische van de Bijbel is dat de religie er onder kritiek wordt geplaatst. Sommige denkers zien de Bijbel als een antireligieus boek. Ook de religieuze reactie van de mens die aan de godheid wil offeren, wordt bekritiseerd. Sporen van die strijd tussen een religieuze en gelovige Godsopvatting vinden we in Genesis 22, ten onrechte 'het offer van Isaak' genoemd.

3. 7 december 2015 - De Bijbel mag je letterlijk lezen

Inleiding: Jean Bastiaens

Het is een oude bekoring: de Bijbelse teksten letterlijk willen lezen. De vraag of 'iets echt gebeurd is', is vaak misleidend en verwijdert ons van de betekenis van de Bijbeltekst. Hoe moeten we de Bijbel dan lezen? We gaan op zoek naar enkele richtlijnen die de Bijbel ons zelf aanreikt. We moeten ook rekening houden met spanningen en soms zelfs tegenstrijdigheden binnen de Bijbel zelf. We zullen ons verhaal toetsen aan twee met elkaar vervlochten genezingsverhalen uit het Marcusevangelie (Mc 5,21-43).

4. 11 januari 2016 - De Bijbel predikt geweld.

Inleider: Patrick Perquy

Vele mensen achten de godsdiensten verantwoordelijk voor oorlog en geweld in de wereld. Ze staven die uitspraak met psalmen, verhalen van de rechters en koningen, zoals het boekje Simson. Het evangelie over Jezus met zijn uitdagende uitspraak “bemin uw vijanden” klinkt dan als een sterke tegenstelling, die zelfs Sigmund Freud niet verteerde. “Geweld liegt over zichzelf”. We sporen deze leugen op in de Bijbel en nemen het boek Simson als voorbeeld in de schilderkunst.

5. 1 februari 2016 - De Bijbel is alleen bedoeld voor gelovigen

Inleider: Koen Dekorte

Vandaag kan je mensen van alles wijsmaken. We geloven teveel ! De Bijbelse profeten roepen ons op om zo weinig mogelijk te geloven. Onderdanigheid en gebrek aan kritische zin liggen de Bijbelse schrijvers niet. De Bijbels als een dynamisch boek van levenswijsheid helpt ons om onze visie op het leven en de mens scherp te stellen. Het is opvallend hoe de Bijbelse god zich op de achtergrond plaatst en zo – volgens sommige denkers - de weg heeft gebaand voor de moderne, geseclariseerde samenleving.

We lezen Marcus 6, 14-29: de onthoofding van Johannes de Doper

6. 7 maart 2016 - De Bijbel is een boek van voorschriften en regels

Inleider: Jean Bastiaens

Veel mensen associëren de Kerk met een instituut dat allerlei voorschriften en regels aan de mensen oplegt. Maar voor de Bijbel geldt een beetje hetzelfde: is dat geen boek van achterhaalde ‘wetten’, een saaie opsomming van wat mag en niet mag? Dit is helaas een fatale miskening van de Bijbel. Dit is geen boek van ‘wetten en plichten’ zonder meer, het is een *profetisch* boek dat de samenleving van mensen kritisch benadert en nieuwe ontwerpen maakt voor een andere toekomst. We lezen uit de Heiligheidswet van het boek Leviticus (hfd. 19 en 20) en bevragen de tekst op zijn toekomstsheppend karakter.

7. 11 april 2016 - De Bijbel is asexueel

Inleiding: Koen Dekorte

Het strikte onderscheid tussen geest en lichaam wordt in onze maatschappij meer en meer bevestigd. Dankzij de psychosomatische klachten kennen we de verwevenheid van beide. De christelijke traditie wordt vaak verbonden met een afkeer voor seksualiteit, lichamelijke en genot. Maar hoe gaat de Bijbel om met lichamelijke ? Het Bijbels mensbeeld is een mengsel van lichaam, geest en psyché. We zien een Grieks, dualistisch mensbeeld naast de joodse visie. Het boek Simson toont ons een door God gezonden man die niet bidt, maar naar de vrouwen kijkt en valt voor de mooie Delilah.

8. 9 mei 2016 - De Bijbel is vrouwonvriendelijk

Inleider: Kathleen Boedt

Sommige Bijbelteksten stoten je als vrouw of moeder tegen de borst. Dat de joods-christelijke godsdienst patriarchaal was en dat Bijbelteksten een mannelijke pen gehad hebben, verklaren grotendeels dit gegeven. Toch komen de mannen niet steeds goed uit het verhaal en de Bijbelschrijvers geven aan vrouwen ook overduidelijk een cruciale rol in het voortzetten van leven vanuit God en Christus. En het meest vrouwvriendelijke in de Bijbel is het nauwelijks te vertalen en te verbeelden tetragram JHWH, een Godsnaam die met heel wat vrouwelijke en moederlijke beelden opgelicht wordt.

We werken met een selectie van verschillende Bijbelteksten.

9. 6 juni 2016 - De Bijbel weet wie God is

Inleider: Jean Bastiaens

We nemen het woord 'God' soms wel erg gemakkelijk in de mond! Alsof we weten wie God is. Is 'hij' mannelijk of vrouwelijk? Is hij menselijk? Is hij een persoon? Welk beeld hebben wij zelf eigenlijk van God? En welk Godsbeeld hanteert de Bijbel dan? En hoe staat Jezus in deze traditie? We lezen een belangrijke tekst uit de Bijbel: hoofdstukken 3 en 4 van het boek Exodus. En we spiegelen deze teksten aan Jezus' opvattingen over God (Matteüs 22,15-33).