

10 jaar YOT – opening zomerproject 2012 – “ONE”

Koen Dekorte, coördinator YOT vzw

Goede avond beste mensen

Hartelijk welkom op de opening van “ONE”, geen project over “de eerste zijn”, maar een project waar ‘eenheid’ en dus ook ‘verbondenheid’ centraal staat.

We hebben dit jaar geëxperimenteerd met een nieuw concept: ARTIST IN RESIDENCE. Wat gebeurt er als je een kunstenaar een jaar laat resideren in de pastorie, hem de sfeer in het pand en de kerk laat opsnuiven. Hij in gesprek gaat met YOT, met passanten, de parochie, de plaatselijke middenstand, de kerkelijke overheid en de politiek? Dan komt er energie [!] vrij. Dan krijg je iets dat én best vermoeiend is maar ook uitermate boeiend. Dan word je bevraagd op waar je voor staat en wat je doet en niet doet. En dat biedt perspectief.

Vorig jaar was BREUK IN JE LEVENSLIJN met het Dominiek Savio Instituut (uit Gits) het resultaat van een proces van één jaar samenwerken. Het is onze overtuiging dat ‘leren’ gebeurt door ontmoeting. ONE is het resultaat van een ontmoeting sinds oktober vorig jaar tussen YOT en een kunstenaar.

In “ONE” zien we een verbinding met 10 jaar YOT werking, maar blijft ook een spanning aanwezig tussen het persoonlijke levensverhaal en de spirituele visie van de kunstenaar en het YOT project. Voor die spanning en dialoog moeten we gaan, willen we de traditie waarin we staan levendig houden.

In die tien jaar is het ons nooit te doen geweest om te choqueren of te vernieuwen om te vernieuwen. Onze projecten waren altijd onderbouwd vanuit de krachtige joods-christelijke traditie die ons juist inspireert tot vernieuwing, eerder dan dat trends in de samenleving dat zouden doen. Maar ook probeerden we gevoelig te zijn voor die nieuwe signalen uit de samenleving.

Ons uitgangspunt: afgestorven en dichtgegroeide woorden en symbolen openbreken en zo nieuwe wegen zoeken naar het beste uit onze traditie.

Op die wijze ontstaat er verlichting. Het woord ‘verlichting’ zelf moeten we ook openbreken. Voor ons is daar ook aan gekoppeld: de zwaarte van het dagdagelijkse leven effectief verlichten, een politiek project voor een nieuwe wereld waar brood en gerechtigheid is, genoeg voor allen.

Voor YOT is het nu, na tien jaar, tijd om te “vervellen”. De setting waarin we vandaag werken is niet meer dezelfde als bij de opstart in 2002. Tijd voor iets nieuws, een nieuwe wind, een bundeling van de krachten. U hoort er nog van.