

## een grenzenloos glooien

Beste bezoeker,

welkom in de Magdalenakerk.

Voor de 40-dagentijd – woestijntijd - werken we dit jaar vanuit een bijzondere invalshoek.

Drie kunstenaars werkten, op initiatief van yot, een gezamenlijk installatieproject uit dat ze de naam gaven 'een grenzenloos glooien'.

Geert Vermeire (het woord), Stefaan van Biesen (het beeld) en Jan De Wachter (de tafel).

Er is geen godsdienst waar de tafel zo'n centrale plaats inneemt als het christendom. In de liturgie van de vasten viert de parochie rond deze tafel.

Ga op het houten plein in de kerk en bekijk deze bijzondere tafel, waar de aarde is opgetild, waar de weg wordt gebaad en gemeenschap wordt geboren.

Luister en kijk naar wat u op het scherm ziet en ... hoort.

U kan een impressie kwijt in het boek bij het lampje. Zo ontstaat een gesprek onder mensen waarom deze installatie haar plaats – al dan niet – krijgt in de vastentijd.

Op palmzondag 20 maart nodigen de kunstenaars u uit op een lezing van Geert Vermeire en Stefaan van Biesen van 14-18u.

**In de 40-dagentijd is de kerk open:**

**Ma tot zo: 9-12u en 14-16u**

**Niet toegankelijk op woensdagnamiddag en zondagvoormiddag.**

**Projectie: elke namiddag én op zaterdagvoormiddag.**

Dit project is ook een uitnodiging voor  
**liturgische werkgroepen.**

Onze ervaring is dat veel liturgische werkgroepen vnl. bezig zijn met organiseren. Dit project biedt de kans om met uw liturgische werkgroep even stil te staan rond de vasten.

Na de impressies in de kerk, kan u met elkaar in gesprek over de band tussen deze installatie en de 40-dagentijd.

Ongetwijfeld krijgt u een boeiend, inhoudelijk gesprek.

Wij bezorgen u ook de teksten van de kunstenaars en reacties.

Liturgische werkgroepen kunnen op afspraak op een avond (of een ander moment) in de kerk werken.

Wij bieden u dit graag aan.

